



In 1960 werd de 'missievriendenkring Stevoort' opgericht om geld in te zamelen als steun voor de Stevoortse missionarissen in hun werk.

Uit deze vereniging is uiteindelijk 'Werkgroep 3+4' ontstaan. Door het organiseren van oa. de verkoop van ontbijtmaden op moederdag en de 'Werelddagen' in oktober zamelen wij geld in. Met de opbrengst steunen wij projecten die via dorpsgenoten of via onze vroegere missionarissen een bijzondere band met Stevoort hebben.

Zo ging onze steun naar:

- vzw Moninga († Pater Pros Deveux – Congo)
- Kafubu († Pater Fons Bervoets – Congo)
- vzw Bandundu Telema (Paul Munki – Congo)
- vzw Jammeh-Kunda (Stevoort nursery school – Gambia)
- St.-Joseph Hospitaal Huwei (Lieve Franssens – Taiwan)
- vzw Welzijn (België)



vzw Jammeh-Kunda Gambia

Sinds 2010 steunt de vzw het dorp Jammeh-Kunda in Gambia. Wat begon met de schenking van een Landrover als ambulance resulteert nu in een voortdurende steun aan de ontwikkeling van het dorp. Ze bouwden er oa. een kleuterschool, een keuken voor de school, hielpen met het boren van een waterput en de aanleg van een moestuin. U leest er meer over op de website <https://www.stevoort-jammehkunda.be>

vzw MONINGA Congo.

Pater Pros Deveux was jarenlang missionaris in Congo. De familie Deveux voert al ruim 20 jaar actie om geld in te zamelen voor projecten in de streek in Congo waar hij werkte.

Ze hielpen bij de bouw van scholen en kochten een generator voor het ziekenhuis. Er kwam een opvanghuis voor tienermoeders. De vzw betaalt ook jaarlijks het schoolgeld voor een aantal meisjes zodat zij net als de jongens naar school kunnen.

U leest er meer over op hun website <https://www.moninga.be/>

St.Joseph hospitaal Huwei Taiwan

In de streek met het hoogst aantal hulpbehoevende bejaarden begon het St.-Joseph's hospitaal met 'dagzorgcentra' in de dorpen.

Het hospitaal staat in voor de bouw, de inrichting en het personeel van de centra. Ze moeten zelf zorgen voor de fondsen voor de dagelijkse werking.

Lieve Franssens werkt en woont er al meer dan 50 jaar.

Kafubu Congo

De opvolgers van Pater Fons Bervoets (Eric Meert en Marcel Verhulst) in Congo zorgen dat 50 kinderen uit de armste dorpen van de Kafubu de kans krijgen om basisonderwijs in de lagere school te volgen .

Met een ander project geven ze de straatkinderen in Kansebula onderdak. De kinderen krijgen er ook maaltijden en er zijn minimale sanitaire voorzieningen.

vzw WELZIJN België

Vzw Welzijn is een vrijwilligersorganisatie. vzw Welzijn wil, hier in onze samenleving, mensen in een noodsituatie helpen. Mensen die voor hulp niet of moeilijk terecht kunnen bij een officiële instantie. Die hulp kan financieel zijn, maar ook gewoon praktisch (helpen verhuizen..), of bijstand verlenen in de contacten met de officiële instanties (gemeente...). Ze streven er naar dat degene die beroep op hen doet zich ook zelf inzet en zelf verantwoordelijkheid neemt.

vzw Bandundu Telema

Paul Munki woont met zijn gezin al lang in Stevoort. Maar hij is steeds zijn dorpsgenoten in Bandundu Congo blijven steunen.

Hij heeft er met zijn vzw Bandundu Telema al een naaiatelier, een bakkerij en een schooltje opgestart. Nu is hij bezig met een nieuw project in de Mikondowijk in Kinshasa: door het organiseren van opleidingen wil hij jongeren helpen om hun toekomst te verbeteren .